

REIS DOOR *TIJD* DE *DE* *TIJD* KAMP



Kampboekje

Kapoenen

Kabouters

Welpen

Praktisch

Meeneemlijst

KAPOENEN



In een geheimzinnig berichtje van Monteur aan alle kapoenenleiding vraagt hij om eens af te spreken in zijn rommelige garage. Hij heeft wel vaker van die zotte toeren dus zonder te veel vragen te stellen komt iedereen hier die avond samen. Het zijn deze keer geen fietsen of vliegende tandenborstels dat hij gemonteerd heeft! Veel cooler, het is een échte tijdsmachine!

De leiding gelooft natuurlijk nooit dat dit kan werken want bewijs is er ook niet. Er is namelijk nog een proefkonijn nodig om voor het eerst ooit in de geschiedenis te tijdreizen. "Dus, wie wilt er een ritje maken?" vraagt Monteur aan derest. Met een beetje schrik zet iedereen een stapje naar achter en kijken alle ogen dezelfde richting uit; Juist ja, Larrie is hier de geknipte persoon voor! Hij zet zich in de machine vol met knopjes en lichtjes, te mooi om af te blijven volgens Larrie! Hij duwt op het knopje dat hij het mooist vindt en...



Alles ontploft! Heel de garage ligt overhoop! En de andere leiding? Weggezapt! Larrie komt terecht in de prehistorie waar hij het moet opnemen tegen de grootste dino's! Stella is naar het oude Egypte gevlogen waar een mummie haar op de hielen zit! Jezus komt in het jaar 0 terecht, waar hij als Jezus wordt gezien! Frietje? Die is in de middeleeuwen aan het rennen van een lelijke prins die met haar wil trouwen en Nessie komt voor een gevecht met twee oude vikings te staan! Musti is even in de war waar ze beland is wanneer ze tussen hippies staat te dansen en Monteur kan al helemaal zijn ogen niet geloven wanneer het blijkt dat hij in de toekomst vertoeft!

Niet de leukste tijdreis dus, maar hoe geraken we uit deze problemen? Dáárvoor hebben we de hulp van jullie nodig, kapoenen! En enkel mét jullie kunnen we er dan toch een megacoole reis door de tijd van maken! Maak je klaar voor hét avontuur van je leven waar we niet alleen veel over de geschiedenis zullen bijleren en knotsgekke spelletjes spelen met de Romeinen, maar ook ontdekken dat Larrie wat minder stoer is wanneer hij oog in oog met een T-rex staat!



KABOUTERS





Liefste kabouters,

Wij hebben een paar weken geleden een tijdreismachine gevonden in de kelder van de scouts. We hebben hem al eens uitgetest, maar dat is helemaal fout afgelopen. Elke leiding kwam in een ander tijdperk terecht!

Senne moest jagen op mammoeten tijdens de prehistorie,

Wietse was een farao in het oude nabije oosten,

Vinnie moest in het Latijns praten met zijn burens tijdens de klassieke oudheid,

Tinka werd bijna verbrand als heks tijdens de middeleeuwen,

Tim zat mee aan boord van de boot van Christoffel Columbus tijdens de nieuwe tijden en Marianne maakte de Eerste

Wereldoorlog van dichtbij mee als verpleegster tijdens de nieuwste tijden.

Gelukkig zijn we allemaal veilig en wel kunnen terugkeren van onze zotte avonturen. De leiding was het er wel over eens dat we allemaal nog eens willen terugkeren naar het verleden, op voorwaarde dat heel de kaboutertak meegaat.

Zien jullie het zitten om samen met ons te jagen op eten, te vechten zoals Romeinen of op ontdekkingsreizen te gaan?

Wij hebben er alvast super veel zin in en kijken al uit naar jullie komst!



WELPEN



Beste welpen,

Het is tijd voor een avontuur dat jullie nooit zullen vergeten!
Welkom bij het "Reis door de tijd" kamp! We gaan terug in de tijd om te ontdekken hoe de wereld er vroeger uitzag en hoe deze er in de toekomst uit zal zien. Met onze tijdmachine beleven we de tijd van ons leven!

Maar voordat we ons avontuur beginnen, moeten we eerst onze tenten opzetten. Tenten geschikt voor elk tijdperk! Of je nu in de prehistorie, middeleeuwen of in de toekomst bent, onze tenten zullen je altijd beschermen tegen alle avonturen die we zullen beleven doorheen de tijd. Maar let op, het opzetten van de tenten kan soms een uitdaging zijn. Stel je voor dat je een tent opzet in de tijd van de dinosaurussen en er plotseling een grote T-Rex voorbij komt gelopen! Maar wees gerust, we hebben daar alvast een oplossing voor.

Tijdreizen kan soms een beetje vreemd zijn omdat je nooit weet waar je terecht zal komen. Maar maak je geen zorgen, als je verdwaalt in de tijd zullen er altijd wel ridders, romeinen, dinosaurussen of robots zijn die je kunnen helpen de weg terug te vinden naar het heden. Je kan dus gerust verdwalen in de tijd, het is allemaal deel van dit gevaarlijke avontuur.

Wanneer je terugkeert naar het heden, zul je misschien verbaasd zijn als je ouders je vragen stellen over hoe je de toekomst kunt voorspellen of hoe je zo veel over de geschiedenis weet alsof je erbij was. Maar maak je geen zorgen, dit is allemaal een normaal onderdeel van het "Reis door de tijd" kamp! Dus pak je rugzak en je favoriete outfit voor tijdreizen. Verkleed je als een Romein, een dinosaurus, een holbewoner of een ontdekkingsreiziger - alles wat ooit heeft geleefd of nog zal leven. Schakel je tijdmachine in en laten we samen op avontuur vertrekken!

Tijd reizende groetjes vanuit het verleden, heden en de toekomst en tot dan!



Praktisch

- Onze tijdsmachine staat in Limburg! Het kampadres is Duinenstraat 1, 3660 Oudsbergen (Opglabbeek)
Een brief naar het verleden te sturen om je avonturier te verrassen kan dan ook op dit adres. Met op de enveloppe als boodschap
'Naam van het lid' + 'Tak van het lid'.
- Het kamp van de Kawellen gaat door van 2 tot 8 juli. Je kabouter of welp wordt om 11u op het terrein verwacht.
- Het kamp van de Kapoenen gaat door van 3 tot 8 juli. De kapoenen vertrekken met de bus vanuit Boutersem. We spreken af op de parking van de gemeentelijke basisschool. We verzamelen om 9u30, de bus vertrekt om 10u stipt.

Betaling

De kampprijs voor de kapoenen bedraagt 110 euro. 120 euro voor de kawellen. Overschrijven doe je naar

BE28 7310 4647 7220 over te schrijven voor 10 juni.

Mededeling als volgt;

'REIS DOOR DE TIJD – 'Tak lid'-'Naam lid''

Je tweede kind dat meegaat kost 10 euro minder, je derde 15 euro.

Ouders waar prijsvermindering mee geregeld is, betalen 40 euro. Voor vragen hierrond, mail je naar groepsleiding@scoutsboutersem.be

Kampleiding

Om alles goed te laten verlopen zijn er tal van kampleiding afgevaardigd zodat er zeker niets misgaat bij het tijdreizen. Voor dringende vragen kan je bij hun terecht:

Fien Dewinter – 0492 88 58 94

Gertjan Vranckx – 0468 24 06 38

Marianne Jannsens – 0473 75 84 11

Milan Wilmaers – 0491 52 17 82



Meeneemlijst



- Slaapzak
- Matje of veldbed
- Kussen
- Knuffel
- Pyjama
- Toiletzak (Tandenborstel, tandpasta, douchegel en shampoo...)
- Warme kledij
- Zomerkledij
- Regenkledij
- Sjaaltje (Als je dit al hebt)
- Dichte schoenen
- Zaklamp
- Medicatie (indien nodig, vergeet dit niet te vermelden in je medische fiche!)
- Linnen zak voor vuile kledij
- Drinkbus
- Zwemkledij (zwemzak, zwembroek, bikini, badhanddoek)
- Verkleedkledij van je favoriete tijdperk!
- Extra's (Strips, spelletjes,...)



Bedankt voor het fantastische scoutsjaar & tot kamp!