

Dag lieve kapoenen.

Al enkele dagen kwamen er vreemde geluiden uit onze scoutslokalen. We hoorden trommels, paardengeluiden en we zagen mensen met pluimen op hun hoofd. Toen de kapoenenleiding besloot om eens uit te zoeken hoe het zat, konden ze hun ogen niet geloven. Wat ze op de scoutslokalen zagen, hadden ze nog nooit gezien! Er liepen allemaal indianen en cowboys rond. Het was een kleurrijk gezicht, de indianen hadden verf op hun gezicht en pluimen in hun haren en de cowboys galoppeerden er op los en droegen kleurrijke hemden.

Dit moesten de kapoenen ook zien, vond de leiding!

Dus spraken ze af dat de kapoenen een weekend op de scouts mochten logeren en tijdens dat weekend zouden ze van alles leren over de indianen en cowboys.

Wie van de kapoenen is klaar om te leren hoe je een blaaspijp moet maken, een pluimenkroon moet dragen en de indianendans moet dansen?

Jullie worden allemaal verwacht op vrijdag 18 oktober om 19.00 uur in het kapoenenlokaal (scoutslokalen, dorpsstraat 11, Boutersem) om een echte cowboy of indiaan te worden. Je mag alvast je cowboy- en indianenkleren aantrekken.

Na een heel weekend spelen, knutselen, dansen en zingen mogen jullie opgehaald worden op zondag 20 oktober om 12.00 uur.

Hopelijk tot dan!



Meeneemlijst, wat neem je mee om een fantastisch weekend te hebben?

- ❖ **Veldbed**
- ❖ **Slaapzak, kussen, knuffel**
- ❖ **Pyjama**
- ❖ **Toiletzak, washandje, handdoek**
- ❖ **Kleren voor twee dagen, warm genoeg**
- ❖ **Een extra T-shirt die vuil mag worden**
- ❖ **Ondergoed en sokken**
- ❖ **Regenjas**
- ❖ **Pantoffels, stevige schoenen en eventueel laarzen**
- ❖ **Cowboy of indianen kleren**
- ❖ **Scoutssjaaltje**

Betalen: 25 euro op het onderstaande rekeningnummer met als mededeling naam van je kapoen. Ten laatste betalen tegen maandag 14 oktober

**BE30731046476311: NAAM, VOORNAAM, WEEKEND
KAPOENEN**

Bij vragen: email naar kapoenen@scoutsboutersem.be

Bellen naar Jinnie: 0495859348 of naar Elsa: 0474193346

